



Του **ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ\***



Στο χέρι όλων μας είναι να αξιοποιήσουμε τους καρπούς των θυσιών μας και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, μακριά από τα παθήματα του παρελθόντος

## Όταν οι θυσίες πίνουν τόπο...

**Μ**όνο στρωμένος με ροδοπέταλα δεν είναι ο δρόμος για τη χώρα μας μετά τη λήξη των μνημονίων. Ωστόσο, αυτό δε μας απαγορεύει να αισιοδοξούμε και να αναγνωρίζουμε τα θετικά σημεία από την επιστροφή μας στην κανονικότητα. Τα επόμενα βήματα της χώρας μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες (1974-2015) νεοποτισμού, διαφθοράς και διαπλοκής είναι εύλογο να είναι γεμάτα προκλήσεις, το βέβαιο όμως είναι ότι πλέον έχουν τεθεί σταθερές βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Ο απελεύθετος κατήφορος των κυβερνήσεων Ν.Δ. και Π.Α.Σ.Ο.Κ. με την εκτόξευση της ανεργίας στο 27%, την επιβολή εργασιακής ζούγκλας με την υπονόμευση κατακτήσεων δεκαετιών, τη θεσμοθέτηση το 2012 του λεγόμενου «υποκατώτατου» μισθού, την καταβράθωση των συντάξεων, τις απολύσεις εργαζομένων και την απουσία οικειώδους μέριμνας για τους αδύναμους συμπολίτες μας, έλαβε τέλος. Θα αντέτεινε κάποιος; Είμαστε ικανοποιημένοι με την ανεργία στο 19% και τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον κλάδο της απασχόλησης; Εφόσον οι συγκεκριμένοι δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι προφανές ότι οι προκλήσεις

για την περαιτέρω βελτίωσή τους βρίσκονται ενώπιόν μας.

Εκτός από τη σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας, παρατηρείται μείωση της αδήλωτης εργασίας στο 9% το 2018, αποφασίστηκε η επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων η οποία συνδέεται με αυξήσεις σε σημαντικούς επαγγελματικούς κλάδους, δόθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του «υποκατώτατου», διευρύνεται κάθε χρόνο το «περιπελάνασμα» που διανέμεται στα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, ενώ η συμπλήρωση των οργανικών κενών στο δημόσιο τομέα μετά τη μνημονιακή αφαιμάξη του συνεχίζεται σταθερά με πρώτιστο μέλημα την αναδόμηση του Ε.Σ.Υ..

Η αξιωματική αντιπολίτευση παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχοντας απωλέσει κάθε δυνατότητα στοκειοθετημένης επιχειρηματολογίας. Εξάλλου, τα αφηγήματά της, το ένα μετά το άλλο, καταρρέουν. Αρχικά αναφερόταν σε «αυτοπικές διακηρύξεις» και «απουσία επαφής με την πραγματικότητα», αλλά στη συνέχεια βλέποντας την πραγμάτωση των στόχων υποστήριξε ότι πρόκειται για «αριστερές ιδεοληψίες που υπονομεύουν την πορεία της χώρας».

Αφού τα στελέχη της Ν.Δ. αντιλήφθηκαν και πάλι ότι οι «αριστερές ιδεοληψίες» της υποστήριξης των αδύναμων συμπολιτών μας μέσω, επί παραδείγματι, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ή την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ούτε εμπόδιαν την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια ούτε υπονομεύουν τους αναπτυξιακούς ρυθμούς, πλέον επιδιόταν σε ένα αγώνα οικειοποίησης όσων κατακτήσεων πέτυχε η χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του τύπου «είχαμε φέρει εμείς νόμο για τον κατώτατο μισθό το 2013!»! Ας κρίνουν οι πολίτες που βρέθηκαν οι μισθοί τους το 2012 και το 2013, καθώς και τι αξία είχαν οι νόμοι των κυβερνήσεων τους...

Μετά την 21η Αυγούστου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για την πατρίδα μας, γεμάτο προκλήσεις και ευκαιρίες. Στο χέρι όλων μας είναι να αξιοποιήσουμε τους καρπούς των θυσιών μας και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, μακριά από τα παθήματα του παρελθόντος.

**\* Ο Ιωάννης Σαρακιώτης είναι Δικηγόρος – Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.**