

Την επιχειρηματολογία ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να παραιτηθεί γιατί «απέδειξε ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει τη δημόσια υγεία των πολιτών αλλά και το εισόδημα της μεσαίας τάξης» αναπτύσσει ο βουλευτής Φθιώτιδας με τον ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης μιλώντας στην «Political».



στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr

Προς τούτο, ο αναπληρωτής τομέαρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια» και τώρα με «τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις για κάθε μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας» διεκδικεί την πρωτιά στις εκλογές ώστε «με τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να οικοδομήσουν την προοπτική της προοδευτικής κυβέρνησης και της αλλαγής που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας».

Με αφορμή τη μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα και γενικότερα τη διαχείριση της πανδημίας ζητήσατε παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Μήπως είστε λίγο υπερβολικοί;

Πρόσφατα διεξήχθη συζήτηση στη Βουλή, όπου ο κ. Μητσοτάκης εκστόμισε το απίστευτο και αντιεπιστημονικό επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι η θνητότητα διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ είναι μεγαλύτερη από όσους νοσηλεύονται σε ΜΕΘ!». Λίγες μέρες αργότερα δημοσιοποιήθηκε η μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα, όπου αποδεικνύεται ότι η θνητότητα αυξάνεται εκτός ΜΕΘ κατά 87%, ενώ το 40% των θανάτων θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Κατά δήλωση των συγγραφέων της μελέτης, αυτή έχει τεθεί εν γνώσει της κυβέρνησης ήδη από τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Και ποιο το αποτέλεσμα; 20.000 θάνατοι, δεκάδες ΜΕΘ εκτός λειτουργίας σε πολλά νοσοκομεία της χώρας και εκατοντάδες γιατροί και νοσηλευτές σε κατάσταση ψυχικού και σωματικού «burn out» χωρίς καμία μέριμνα για τη στελεχιακή ενίσχυση του ΕΣΥ.

Δεν συνιστούν όλα τα παραπάνω λόγο παραίτησης μιας κυβέρνησης, η οποία παρέμεινε ιδεοληπτικά προσκολλημένη στη θέση του κ. Σκέρτσου ότι «δεν θα δημιουργήσει ένα πολυτελές ΕΣΥ», αδιαφορώντας για τις συνέπειες της εμμονής της; Αγνοώντας ότι η στρατηγική απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, ειδικά εν μέσω πανδημίας, κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές; Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει τη δημόσια υγεία των πολιτών αλλά και το εισόδημα της μεσαίας τάξης. Η παρατεταμένη και πρωτοφανής ακρίβεια, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση έχουν οδηγήσει την κοινωνία μας σε αδιέξοδο. Μόνη



«Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική κυβέρνηση»

λύση πλέον συνιστούν οι εκλογές.

Σε περίπτωση πρόωγων εκλογών, είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει πρωτιά;

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από καιρό έτοιμος να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς συνιστά το μοναδικό κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στη μεταπολιτευτική ιστορία που έχει συντάξει τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις για κάθε μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Εμείς δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο της στείρας κριτικής, τον οποίο ακολούθησε ως αντιπολίτευση η ΝΔ. Από το ξέσπασμα της πανδημίας επισημάναμε την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και την υλοποίηση μιας πειστικής εμβολιαστικής εκστρατείας, ενώ όσον αφορά τις συνέπειες στο οικονομικό πεδίο, υποστηρίζουμε σταθερά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ ως αναπτυξιακή επιταγή, τη ρύθμιση και διαγραφή μέρους του λεγόμενου «πανδημικού χρέους», για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, καθώς και την αποφασιστική μείωση φόρων, όπως ο ΕΦΚ, στα πρότυπα πολιτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία. Συνεπώς ζητούμε την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη εκλογών, προκρίνοντας έναν διαφορετικό προγραμματικό λόγο σε σχέση με εκείνον της ΝΔ.

Σε μια αποστροφή του λόγου του, ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού σάς αποκάλεσε «φορομπήχτες» της μεσαίας τάξης. Τι θα απαντούσατε σε αυτή την όντως πολύπαθη μεσαία τάξη;

Ο κ. Μητσοτάκης ξενά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, στα οποία μας είχε καταδικάσει η ΝΔ, αύξησε τον κατώτατο μισθό και κατήργησε τον επαίσχυντο «υποκατώτατο» των νέων, μείωσε τον ΕΝΦΙΑ έως και 30% για την πλειοψηφία των ιδιοκτησιών και δεν υπήρξε επί της διακυβέρνησής μας ούτε μία φορά αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντιθέτως, η δήθεν «φιλική προς τη μεσαία τάξη» κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να μη λαμβάνει μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας, η οποία εξαυλώνει τα εισοδήματα των πολιτών, κατήργησε τη 13η σύνταξη, δεν έδωσε επί τρία χρόνια κοινωνικό μέρισμα, ενώ συνειδητά απεμπόλησε υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων κρίσιμα εργαλεία που θα μπορούσαν να ρυθμίσουν την αγορά της ενέργειας, όπως η ΔΕΗ. Άρα, είναι προφανές

ποιοι στέκεται δίπλα στην κοινωνία διαχρονικά. Εκτός αν «μεσαία τάξη» θεωρούνται η Aegean, η οποία έλαβε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ως «κυβερνητικό δώρο», ή τα καζίνο του κ. Πηλαδάκη, τα χρέη των οποίων, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων, ρυθμίστηκαν ως διά μαγείας μέσω τροπολογίας της ΝΔ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης νέος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Τι θα του προτείνατε ενόψει μιας μελλοντικής προοδευτικής διακυβέρνησης, χωρίς να ξεχνάτε ότι είστε ανταγωνιστές στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων;

Ο Αλέξης Τσίπρας από καιρό, στο πλαίσιο της διεύθυνσης και του ποιοτικού μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ, έχει απευθύνει πρόσκληση στους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες και οργανισμούς προκειμένου να επιτευχθούν η πολυπόθητη αλλαγή και μια νέα αρχή για τη χώρα. Και αυτό το έπραξε θέτοντας με ξεκάθαρο τρόπο τα επίδικα της επόμενης μέρας.

Ή θα είναι κανείς με τη Δημοκρατική Παράταξη ή με τη Δεξιά. Για τον ίδιο αλλά και για όλους εμάς μόνο αυτό είναι το διακύβευμα της επόμενης μέρας. Ο στόχος είναι ένας και είναι ξεκάθαρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος στις εκλογές και τα κόμματα του προοδευτικού τόξου να αθροίσουν τα αναγκαία ποσοστά που θα οικοδομήσουν την προοπτική της προοδευτικής κυβέρνησης και της αλλαγής που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.