

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

M ΣΤΟΝ **Βαγγέλη Στολάκη**



Ο νέος πρόεδρος δεν θα είναι και δεν πρέπει να είναι ο μόνος του στις μάχες που έρχονται, καθώς συνιστά καθήκον μας να αγωνιστούμε συλλογικά, όντας γειωμένοι στην κοινωνική πραγματικότητα

«**Π**ρέπει να δοθεί η αναγκαία πίστωση χρόνου στον Στέφανο Κασσελάκη και με πολύ σκληρή δουλειά από όλους μας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να πορευτεί ισχυρότερος» επισημαίνει μιλώντας στη «ΜτΚ» ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το νομό Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης λίγες ημέρες μετά την εκλογή του νέου προέδρου του κόμματος. Μιλά για τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις δηλώνοντας ότι κοινή αγωνία όλων είναι η ενότητα της παράταξης και αναφέρεται στο διακύβευμα των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Πώς αποκωδικοποιείτε το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τις πρώτες κινήσεις του νέου προέδρου σας, Στέφανο Κασσελάκη;

Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τις πρώτες αποφάσεις του νέου προέδρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξήλθε από δύο επώδυνες ήττες στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και το βέβαιο είναι ότι απαιτείται χρόνος για την ανασυγκρότησή του και την εκπόνηση ενός αξιόπιστου κυβερνητικού προγράμματος. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί η αναγκαία πίστωση χρόνου στον Στέφανο Κασσελάκη και με πολύ σκληρή δουλειά από όλους μας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να πορευτεί ισχυρότερος την επόμενη ημέρα.

Η εκ νέου μαζική συμμετοχή στις κάλπες την περασμένη Κυριακή πώς αξιολογείται;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέστρεψε και αυτό καταδείχθηκε από τη μαζική συμμετοχή περίπου 150.000 πολιτών σε μία υποδειγματική δημοκρατική διαδικασία. Είναι προφανές ότι απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών μας, ώστε να πείσουμε την κοινωνία να εμπιστευτεί ξανά το κόμμα μας, αλλά τα πρώτα δείγματα είναι εξόχως ενθαρρυντικά και αυτό προφανώς πιστώνεται -μεταξύ άλλων- και στους υποψηφίους για την προεδρία, οι οποίοι έδωσαν έναν ζωντανό και ταυτόχρονα έντιμο αγώνα.

Τώρα που έχετε νέο πρόεδρο, ποιος είναι ο «νέος ΣΥΡΙΖΑ»; Είναι Αριστερά, δημοκρατική παράταξη ή κάτι άλλο;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνιστά το βασικό πυλώνα του προοδευτικού χώρου και κατ' επέκταση της δημοκρατικής παράταξης, η οποία εμπερικλείει όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις, που εκφράζουν την κοινωνική δικαιοσύνη, το κεκτημένο δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες, την εθνική

Γιάννης Σαρακιώτης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φθιώτιδας

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες, κοινή μας αγωνία είναι η ενότητα της παράταξης



ανεξαρτησία, την ισότητα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη. Σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε ιστορικά και με τη συγκεκριμένη παρακαταθήκη θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της απήχησης μας σε κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα τα οποία αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα εξαιτίας των αποτελεσματικών κυβερνητικών πολιτικών και τα οποία οφείλουμε να εκφράσουμε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε πρόσφατα και με την Έφη Αχτσιόγλου η οποία αρνήθηκε να λάβει κάποια θέση ευθύνης που φέρεται να της πρότεινε ο νέος πρόεδρος. Ορθώς ή η συνύπαρξη των δύο θα είναι δύσκολη υπόθεση;

Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Έφης Αχτσιόγλου να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την οποιαδήποτε θέση ευθύνης. Άλλωστε, είμαι βέβαιος ότι από τη θέση της βουλευτή θα εισφέρει τη γνώση της και την εμπειρία της, συμβάλλοντας στο έργο του νέου προέδρου, προκειμένου να ασκήσουμε από κοινού τον αποτελεσματικότερο και επαρκέστερο δυνατό κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έλεγχο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία έχει καταφέρει να διαψεύσει κάθε προ-

εκλογική υπόσχεση και προσδοκία μόλις τρεις μήνες μετά την επανεκλογή της.

Μετά την εκλογή του νέου προέδρου ο κ. Τσακαλώτος απέφυγε να τον συγχαρεί, ο κ. Γεροτζίφας δήλωσε πως αποστασιοποιείται και ο κ. Φίλης εξαπέλυσε επίθεση μιλώντας μάλιστα για τρίτη ήττα του κόμματος. Οι τόνοι που ανέβηκαν πριν τις εκλογές παραμένουν ανεβασμένοι. Σας προβληματίζει; Φοβάστε το ενδεχόμενο ρήξης ή ακόμα και διάσπασης;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελεί ένα μεγάλο κυβερνητικό κόμμα και ως εκ τούτου, είναι πολυσυλλεκτικό και δημοκρατικό. Δεν με προβληματίζει το ενδεχόμενο ρήξης ή διάσπασης καθώς γνωρίζω ότι, παρά τις επιμέρους φυσιολογικές και εύλογες διαφωνίες, η κοινή αγωνία μας στο τέλος της ημέρας είναι η ενότητα της παράταξης και η εύρεση αποτελεσματικών λύσεων για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία συνεχώς γιγαντώνονται. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι είμαστε προσηλωμένοι στον εν λόγω στόχο και γνωρίζουμε ότι θα τον επιτύχουμε μόνο υπό την κοινή στέγη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέσα από τον διάλογο, τη σύνθεση, την ενότητα και την συντεταγμένη πορεία, προς την οποία έδειξαν με την ετυμηγο-

ρία τους στις εσωκομματικές εκλογές, οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες.

Πολλοί εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κολυμπά με τον νέο αρχηγό σε αχαρτογράφητα νερά. Τι απαντάτε;

Τα νερά είναι πλήρως χαρτογραφημένα! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πορεύεται με αυτοπεποίθηση και βαθιά πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας, έχοντας εκλέξει δημοκρατικά στη θέση του προέδρου τον Στέφανο Κασσελάκη. Έναν άνθρωπο με πολύτιμη εμπειρία, εξαιρετική μόρφωση και διεθνές προφίλ, ο οποίος έδωσε και εκείνος τη μάχη του υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αλλά μέχρι να φθάσουμε μετά από κάποια χρόνια στην ημέρα της αποτίμησης, άπαντες οφείλουμε να συστρατευτούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν ισχυρότερο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο νέος πρόεδρος δεν θα είναι και δεν πρέπει να είναι ο μόνος του στις μάχες, που έρχονται, καθώς συνιστά καθήκον μας να αγωνιστούμε συλλογικά, όντας γειωμένοι στην κοινωνική πραγματικότητα, έχοντας αναγνώσει και κατανοήσει το μήνυμα που μας απέστειλαν χιλιάδες συμπο-

λίτες μας, που αγωνιούν για το μέλλον. Η κοινωνία στρέφει το βλέμμα της στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μας λέει επί της ουσίας τα εξής: σας δίνουμε ώθηση, ως αξιωματική αντιπολίτευση και ελπίζουμε ότι μπορείτε να γίνετε η επόμενη κυβέρνηση, που θα παράσχει τις λύσεις που απαιτούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συνεπώς, έχουμε την ευθύνη να λάβουμε το μήνυμα και να φανούμε όλες και όλοι αντάξιοι των προσδοκιών τους.

Την επόμενη εβδομάδα «στην-νονται» οι αυτοδιοικητικές κάλπες. Τι προσδοκίες έχετε και ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι κατά τόπους ανάγκες δίνουν τον τόνο και συνιστούν το στίγμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η ελληνική κοινωνία έχει αφήσει ευτυχώς πίσω τις περιόδους ακραίας πόλωσης και βαθέος διχασμού με τα «μπλε» και «πράσινα» καφενεία, τα οποία εξέλεξαν τοπικούς άρχοντες, με «μπιλιετάκια» των τοπικών κομματάρχων. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχοντας συναισθανθεί εδώ και αρκετά χρόνια τη συγκεκριμένη κοινωνική μετεξέλιξη, έχει επιλέξει να μην δώσει «χρίσματα», εκτός από τις περιπτώσεις των Περιφερειών και των μεγάλων δήμων, όπου το πολιτικό διακύβευμα είναι σαφές και ευδιάκριτο, καθώς συνδέεται με την ανάγκη να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μήνυμα, μεταξύ πολλών άλλων, για την αποτυχημένη οικονομική πολιτική η οποία έχει εκτοξεύσει την ακρίβεια σε ιστορικά υψηλά, για την αποσάθρωση του περίφημου «επιτελικού κράτους», ορατή σε κάθε μικρή ή μεγάλη φυσική καταστροφή, για την αποδιάρθρωση της δημόσιας υγείας με τους πολίτες σήμερα να τρέμουν στην ιδέα να χρειαστούν τις υπηρεσίες ενός νοσοκομείου, για την άλωση των εργασιακών σχέσεων και κεκτημένων δικαιωμάτων δεκαετιών που οδηγούν στη συρρίκνωση του ελεύθερου ποιοτικού χρόνου και την υποβάθμιση του επιπέδου ζωής.