



(σελ 8 - 21)



**ΘΕΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο “ΚΑΝΕΝΑΣ” - ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΩΡΑ**

Αυτοδιοίκηση Press



Εκλογές ΚΕΔΕ: Εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για την κεντροαριστερά – η “μοναχική” προσπάθεια Δούκα
(σελ. 30)

Αρθρογραφούν



Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας η Γενική Γραμματέας Ισότητας, Ζέφη Δημαδάμα γράφει στην "Ε"
(σελ 23)

Οι προτάσεις της “Ε”
(σελ 34)

Ο “βιβλιοφάγος”
(σελ 40)

Γιάννης Σαρακιώτης στην "Ε": "Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία παραμένει προσηλωμένος στον ιστορικό ρόλο του ως κεντρικός πυλώνας του προοδευτικού χώρου."

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον Άγγελο Γαβρή

Συνέντευξη παραχώρησε στην "Ε" και τον Δημοσιογράφο, Άγγελο Γαβρή ο Βουλευτής Φθιώτιδας με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Συντονιστής των Τομέων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Γιάννης Σαρακιώτης

•Κύριε Σαρακιώτη, λίγες μέρες μετά το θυελλώδες συνέδριο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ενόψει της μεγάλης μάχης για τις ευρωεκλογές, πιστεύετε πως το κόμμα είναι έτοιμο για "αντεπίθεση" διαρκείας; Ποιο το διακύβευμα των ευρωεκλογών;

Η ολοκλήρωση των εργασιών του 4ου Συνεδρίου βρίσκει το ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία ισχυρότερο και ενωμένο, αφήνοντας πίσω τα εσωκομματικά ζητήματα. Πορευόμαστε προς τις Ευρωεκλογές με πίστη στις προγραμματικές θέσεις μας, αλλά και στην ανάγκη να σταλεί ένα σαφές μήνυμα προς μία Κυβέρνηση, η οποία έχει καταβαραθρώσει τη διεθνή εικόνα της χώρας και έχει εγκλωβίσει την κοινωνία σε ένα φαύλο κύκλο ανεξέλεγκτης ακρίβειας.

Τη μάχη των Ευρωεκλογών θα τη δώσουμε συλλογικά υλοποιώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις μας για την εκπόνηση ενός συντεταγμένου κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο θα προσφέρει πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Το μείζον διακύβευμα της εν λόγω εκλογικής αναμέτρησης είναι να τεθεί ένας φραγμός στην αλαζονεία και στην αμετροέπεια, που επιδεικνύει η Κυβέρνηση της Ν.Δ., με θύματα τους πολίτες και το μέλλον της πατρίδας μας

•Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, βασίζεται στο λεγόμενο Κυπριακό μοντέλο με τον Υπουργό να δηλώνει πως είναι έτοιμα 10 μεγάλα πανεπιστήμια να ιδρύσουν παραρτήματα στην χώρα, εσείς γιατί καταψηφίζετε και ποια είναι η δική σας πρόταση; Δεσμεύεστε για αλλαγή του εν λόγω νόμου σε περίπτωση που ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. βρεθεί στο "τιμόνι" της χώρας;



Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρωτίστως επειδή είναι αντισυνταγματικό, όπως επισημαίνεται και από έγκριτους συνταγματολόγους. Και αναρωτιέμαι: Μετά από 50 χρόνια, κατά τα οποία παραμένει σε ισχύ το Άρθρο 16, η Ν.Δ. τώρα ανακάλυψε νέες ερμηνείες; Και μάλιστα, από τη στιγμή που η θέση της υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι διαχρονική. Κανένας Πρωθυπουργός, προερχόμενος από τη Ν.Δ. όλα αυτά τα χρόνια, δεν τόλμησε να παραβιάσει το Άρθρο 16 του Συντάγματος, πράγμα που κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Κουρελόχαρτο και το Σύνταγμα.

Αντί η Κυβέρνηση να προτάξει ένα πλέγμα πρωτοβουλιών προς την αναβάθμιση των δημοσίων Α.Ε.Ι., προχωρά σε αλχημείες, προκειμένου να ευνοήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, είναι σαφώς υποχρηματοδοτούμενα και είμαστε τελευταίοι πανευρωπαϊκά στις απευθείας δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, παρουσιάζουμε τη χειρότερη αναλογία καθηγητών προς φοιτητές, με 1 καθηγητή να αντιστοιχεί σε 47 φοιτητές, τη στιγμή που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1/13. Συνεπώς, η Κυβέρνηση οφείλει να προσφέρει λύσεις στο αδιέξοδο της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης και όχι να πραγματοποιεί επικοινωνιακά τεχνάσματα στην πλάτη των επιστημόνων, των ερευνητών και των φοιτητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η υπέρογκη δαπάνη εκατομμυρίων ευρώ για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία εν τέλει έμεινε στα χαρτιά, αλλά και ο νόμος για τη διοίκηση των πανεπιστημίων, που ενίσχυσε τη διαπλοκή και γιγάντωσε τη γραφειοκρατία

- Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για αλλαγές, μία από αυτές τις αλλαγές που αφορούν πρόσωπα, είστε εσείς που διαδέχεστε τον Παύλο Πολάκη ως συντονιστής Ε.Π.Ε.Κ.Ε., σας γεμίζει ευθύνη αυτή η θέση;

Συνιστά ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη ο ορισμός μου στη θέση του Συντονιστή των Τομέων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη για την εμπιστοσύνη, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου. Μας περιμένει αναμφίβολα πολλή δουλειά το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καταφέρουμε να επανακτήσουμε την κυβερνητική τροχιά, την οποία απωλέσαμε εξαιτίας της εσωστρέφειας που κυριάρχησε στο κόμμα μας, κατά τους τελευταίους μήνες. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και τα στελέχη του έχουμε καθήκον να ηγηθούμε της ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου και όλοι μαζί να προβούμε στην άμεση εκπόνηση ενός τεκμηριωμένου και πειστικού κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο θα προσφέρει προοπτική στους πολίτες και στη χώρα.

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και τα στελέχη του έχουμε καθήκον να ηγηθούμε της ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου και όλοι μαζί να προβούμε στην άμεση εκπόνηση ενός τεκμηριωμένου και πειστικού κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο θα προσφέρει προοπτική στους πολίτες και στη χώρα.



- Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μετατοπίζει την πολιτική του πυξίδα με το βλέμμα στραμμένο στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, με δεδομένη την διεύρυνση της Ν.Δ. προς το επονομαζόμενο κέντρο, υπάρχουν προοπτικές για τη δημιουργία ενός μεγάλου κεντροαριστερού πόλου εξουσίας στην Ελλάδα;

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία παραμένει προσηλωμένος στον ιστορικό ρόλο του ως κεντρικός πυλώνας του προοδευτικού χώρου, χωρίς να απεμπολεί το πολιτικό κεκτημένο του. Όπως τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης, δε συμπεριλαμβάνεται στις προθέσεις του η αλλαγή ονόματος, ούτε υφίσταται πρόθεση ιδεολογικής ή ταυτοτικής μεταστροφής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία. Συνεπώς, με σταθερό και ασφαλές λιμάνι το χώρο της Κεντροαριστεράς, θα αγωνιστούμε για να πείσουμε τους πολίτες για το πρόγραμμα και τις θέσεις μας, για την ανάγκη συστράτευσης των δημοκρατικών πολιτών απέναντι στη συνολική παρακμή, την οποία διέρχεται η πατρίδα μας.

- Πως κρίνετε τα όσα είπε πρόσφατα ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην ημερίδα της "Καθημερινής" ασκώντας κριτική στην διακυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.; Και επιτρέψτε μου μια συμπληρωματική ερώτηση: μπορεί ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. της νέας εποχής να πει κάτι διαφορετικό και να "πάρει κεφάλι" δημοσκοπικά στην άτυπη μάχη για ηγεμονία της κεντροαριστεράς;

Αρχίζοντας από το δεύτερο ερώτημά σας, θα επεσήμανα ότι η ανοδική πορεία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη ξεκινήσει και είναι προφανές ότι το μέλλον ανήκει στις δυνάμεις της προόδου. Έχουμε όλες τις δυνατότητες και την εμπειρία για να βγάλουμε τη χώρα από το φαύλο κύκλο της οπισθοδρόμησης, για μια ακόμη φορά στην ιστορία μας. Όπως, δηλαδή, πράξαμε βγάζοντας τη χώρα από τη μέγγενη των μνημονίων και επιλύοντας μείζονα γεωπολιτικά προβλήματα, τα οποία απομείωναν το διπλωματικό κεφάλαιό μας επί σειρά δεκαετιών. Αυτά τα δύο σημεία υπογραμμίζει διαρκώς ο Στέφανος Κασσελάκης τονίζοντας παράλληλα το χάος, που χωρίζει την κυβερνητική πολιτική του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με αυτή της παρακμής και της συρρίκνωσης του εισοδήματος των πολιτών, με την οποία έχει συνδεθεί η Κυβέρνηση της Ν.Δ.. Είμαστε υπερήφανοι για το κυβερνητικό έργο της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. υπό δύσκολες συνθήκες πρωτοφανούς λιτότητας αλλά, την ίδια στιγμή, έχουμε και το θάρρος να αναγνωρίσουμε λάθη και παραλείψεις. Συνιστά υποχρέωση και καθήκον της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης – και αυτό έπραξε και ο Αλέξης Τσίπρας – έναντι των πολιτών να προχωρά σε ενδοσκοπήση των πεπραγμένων της ως Κυβέρνηση και σε σκληρή αυτοκριτική, προκειμένου να διορθώνεται και να επαναπροσδιορίζεται ως οφείλει από τις επιταγές των καιρών.

Συνιστά υποχρέωση και καθήκον της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης – και αυτό έπραξε και ο Αλέξης Τσίπρας – έναντι των πολιτών να προχωρά σε ενδοσκοπήση των πεπραγμένων της ως Κυβέρνηση και σε σκληρή αυτοκριτική, προκειμένου να διορθώνεται και να επαναπροσδιορίζεται ως οφείλει από τις επιταγές των καιρών

